

SÖNDAG

Redaktör: Sarah Britz 031-62 42 56 • E-post: sondag@gp.se • Fax 031-62 40 76

SURFNING



I HJÄRTAT

SOLRÖDA SEGEL PÅ SILVERHAV OCH TRE MUSKETÖRER PÅ VÄG I VÅGORNA. Det är så mycket roligare att vindsurfa tillsammans tycker Anders Koller i förgrunden med Per Karlsson till vänster och Christer Westh till höger om sig.



Ett nytt år är som havet, ibland spegelblankt, ibland rytande med nya utmaningar och ny stress. Anders Koller, Christer Westh och Per Karlsson vindsurfar och finner andrum i gemenskapen och samspelet med naturens krafter.

Öckerö: Anders Kollers arbetsplats ligger precis vid havet, med stora panoramafönster mot vind och vatten. Där träffar vi de tre vännerna en blåsig och regnig vinter-eftermiddag när dagsljuset lyser med sin frånvaro. Inomhus är det ljust och varmt och skratten studsar mellan väggarna när killarna berättar om det som upptar all fritid och genomsyrar själva livet. Vindsurfing.

UTANFÖR ÖCKERÖ FINNS INGET turkos vatten eller ljumma vindar, utan svartspolade klippor och böar, grundflak, som sjön bryter oberäkneligt emot. Känslan av frihet är stark.

– Det handlar mycket om kunskap och om att man är en bra simmare och kan lösa problem utan att drabbas av panik, säger Anders Koller.

Som exempel berättar han om den gången han fick simma i 55 minuter från Bolleskä-

”Utanför Öckerö finns inget turkos vatten eller ljumma vindar, utan svartspolade klippor och böar, grundflak, som sjön bryter oberäkneligt emot.”

ren och in till land. Per fyller på med när kyrkan indirekt räddade en surfkompis som drev iväg.

– Vi fick ta en båt och hämta honom. Han satt på prästens väle vid Hönö Huvud och hade drivit en distans, säger Per Karlsson.

ANDERS OCH CHRISTER FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM som vindsurfare nästa år. Allt började med att Anders Koller var med föräldrarna på Korfu och fick testa en bräda. Per kom igång något senare.

– David på Stella Nova fiskade i England och tog med en bräda hem därifrån. Han lade den på stranden nere i Baggebo och vi fick låna den. Efter fem minuter var det kört, säger han.

Sporten har förändrats mycket sedan tidigt 80-tal när det fanns en vindsurfing-bräda i nästan varje hus.

– Då, före 1985, var det som att segla båt. Sedan förändrades sporten. Korta brädor utan centerbord kom och man blev tvungen att kroka fast sig. Farten ökade och 90 procent av utövarna försvann, säger Anders Koller.

HÄNGIVENHET BLEV EN FÖRUTSÄTTNING i takt med att sporten blev mer extrem. Varje gång det blåste mer än åtta sekundmeter var killarna ute med sina brädor och Per gjorde ett kryss i almanackan för var dag han seglade.

– Vi snittade 35–40 seglardagar på den tiden, säger han.

Vindsurfsingen har tagit trion till Danmark, till Cornwall i England och till Sydafrika.



Bilder: KARIN YLLÖ

FÅR HJÄLP. Vinden ger extra skjuts åt Anders Kollers i övrigt enkla hopp över vågen

En surfbil införskaffades, en husbil med kokdel eftersom vindsurfare blir ruskigt hungriga.

Vid ett tillfälle befann sig Christer Westh i Stockholm när Per ringde och berättade att han skulle sticka till Danmark samma kväll.

–Det vill jag med. Åk hem till mig och hämta grejerna och lasta surfbilen, sa jag till Per. Sedan sprang jag utför hela Valhallavägen och hann med X2000. Klockan tre på natten kom jag fram till Frederikshavn och kunde smyga in i husbilen.

På resan till Cornwall testades hängivenheten än en gång.

–Det var där jag upptäckte sambal oelek, säger Christer Westh.

Han ger en målande beskrivning av svettiga surfkillar hopträngda i en husbil och utan möjlighet att duscha på en hel vecka. Det i kombination med gummidräkter och köttfärsås med en rejäl dos av den nyupptäckta chilipastan gav ragningsfaktor noll.

NÄR GÄNGET VÄL HITTAR en kallvattendusch utomhus kom den efterlängtnade vindprognosen. Glömd var duschen. Killarna körde som idioter mot vågorna. Där och då myntades uttrycket ”En frisk kropp renar sig själv”.

–Efter England började vi planera en lång-

”Man hoppar inte på första vågen utan på tredje, det kommer alltid tre vågor. Det är livsfarligt utanför Sälskär. Den bästa vågen ligger närmast skäret och ramlar man där är man rökt.”

resa. Vi träffade en sydafrikan som pratade om sitt land och vi tog i hand på att vi skulle dit, säger Per Karlsson.

Anders Koller skrattar så han viker sig åt minnet från incheckningen på flygplatsen.

–Vi var fem stycken och hade tio paket som skulle vägas. Vi gick fem gånger med



TRIO. Tjötet före och efter surfingen är en stor del av gemenskapen. Från vänster Anders Koller, Christer Westh och Per Karlsson.

det lättaste paketet och vi flabbade så mycket så det var ännu synd om tjejen som satt vid invägningen.

Gruppen stannade i Sydafrika i 16 dagar och upplevde både vind- och vågsurfing.

NUMERA TAR JOBB OCH KARRIÄR allt mer tid och de tre kompisarna planerar ingen ny långresa. Men Stora Kärrsvik på Öckerö ligger nära.

–För att segla där måste man ha erfarenhet. Man hoppar inte på första vågen utan på tredje, det kommer alltid tre vågor. Det är livsfarligt utanför Sälskär. Den bästa vågen ligger närmast skäret och ramlar man där är man rökt, säger Anders Koller.

Han vet vad han talar om. En och annan bräda har blivit glasfiberflis på Sälskär och lite sårskador har det väl också blivit. Den

värsta skadan håller han på och återhämtar sig från nu.

–Jag vred foten vid en bakåtloop och landade fel. Men jag hann få av mig våtdräkten så att ambulanspersonalen inte klippte sönder den. Man är väl envetnare än smart, säger Anders Koller.

Han tillägger att förkylningar i alla fall försvinner fullständigt efter en genomspolning med saltvatten.

Att surfa när det blåser mer än 20 sekundmeter ägnar de sig inte åt längre även om Christer låter lätt lyrisk när han tänker på den där januaridagen med stadig vind på 25 meter ...

–Men allt över 18 sekundmeter är ju bara adrenalinsurfing, tillägger han.

Per har aldrig backat för en bra dag men surfar sällan efter jul, medan Anders vågsur-

Anders Koller

- **Född:** 1961 på Öckerö
- **Bor:** På Öckerö
- **Familj:** Fru och två söner
- **Yrke:** Rörläggare i företaget han äger tillsammans med pappa och sina bröder.
- **Andra fritidsintressen:** Cykel, kajak, idrott överhuvudtaget. Har ett förflutet som a-lagsspelare i Öckerö IF.
- **Om vindsurfing:** ”Det är det roligaste jag vet. Jag kollar vädret tre gånger om dagen.”
- **Christer och Per om Anders:** ”Världens allting. Världens snällaste, envetnaste, världens kompis.”

Christer Westh

- **Född:** 1961 på Öckerö
- **Bor:** På Hönö
- **Familj:** Fru, en son och en dotter
- **Yrke:** Inredningsarkitekt
- **Andra fritidsintressen:** Skidåkning och två timmars promenad på söndagarna.
- **Om vindsurfing:** ”Att vara på jobbet när det blåser 15 m/s västligt, då är jag useless.”
- **Anders och Per om Christer:** ”Linslus, hänsynslöst hängiven. Har han en ny bräda kan en sekundmeter bli tio i hans huvud. Han bara ska testa och en gång fick han hämtas när han var på väg att driva in i bron med den nya brädan.”

Per Karlsson

- **Född:** 1959 på Hönö
- **Bor:** På Öckerö
- **Familj:** Fru, en son och en dotter samt japanska spetsen Smilla
- **Yrke:** Fälgförsäljare
- **Andra fritidsintressen:** Ror tiohug-gare i Öckerö Rod-darförening.
- **Om vindsurfing:** ”Det är ett fantastiskt sätt att rensa hjärnan.”
- **Anders och Christer om Per:** ”Världens galnaste framför en videokamera. Han får husbilen att vibrera av skratt. Dräpande kommentarer studsar ur honom.”

far hela året. Det är inte lika kallt som att vindsurfa.

–Men det är bra mycket roligare om fler är nere och seglar, säger de.

GEMENSKAPEN ÄR VIKTIG och fascinationen över allt man kan göra med hjälp av vinden.

–Det bästa är att även om det går bra, så kan det alltid gå ännu bättre, säger de.

Att man skulle kunna bli för gammal för den här sporten är inget de funderar över. De kör så länge det går.

–Det viktiga är gemenskapen. Tänk vad vi har upplevt de här åren. Det är det här livet handlar om, säger Per Karlsson, Anders Koller och Christer Westh.